

OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER

4 okt (9u30-12u30): Kennismakingsvergadering

De eerste vergadering, spannend! Jullie weten al wie wij zijn, maar vandaag leren jullie ons echt kennen. Jullie hebben misschien al eens gehoord van het quizprogramma De Slimste Mens, maar vandaag battelen jullie om de prijs voor De Slimste Welp!

11 okt (9u30-12u30): 101 Sportenvergadering

Na al die luie coronamaanden in de zetel wordt het hoog tijd dat we onze beentjes eens strekken. Trek je meest sportieve outfit aan en smeer je benen in want vandaag gaan we 101 sporten doen!



18 okt: (9u30-16u30) Dagtocht

Trek je stevige schoenen aan, zorg voor gepaste kledij en een regenjas. Neem je lunchpakket zeker mee want vandaag is het de eerste dagtocht!!

(Vrijdag23 okt: Dag van de jeugdbeweging)

Vandaag is het de welbekende Dag van de jeugdbeweging! Nee, geen vergadering in het park... Maar trek je perfecte uniform aan en laat je klasgenootjes zien dat je op de leukste scouts van Antwerpen zit!

25 okt (9u30-12u30): Kabouterdag

De scouts is niet de scouts als je af en toe geen bosspel speelt. Kora heeft vanuit het verre Finland een schat opgestuurd! Kom verkleed als een kabouter naar het park en ga mee met ons op zoek naar de schat.



30 okt – 1 nov: Takweekend

TAKWEEKEND! Meer info volgt nog xx

8 nov (9u30-12u30): Knutselvergadering

Op 7 november 1595 werd de Spaanse schilder Francisco de Zurbaràn geboren!!
Nu, zo veel jaren later wordt het tijd dat de kunstenaars in jullie ontstaan.
Vandaag gaan we knutselen!

15 nov: (9u30-16u30) Dagtocht Verrassing

Eindelijk weer dagtocht! Trek opnieuw je stevige schoenen en gepaste kledij aan, vergeet zeker geen lunchpakket en regenjas.

22 nov (9u30-12u30): Kookvergadering

Remy, een welp, heeft een gave voor smaken en droomt ervan om een grote Franse topkok te worden. Zijn familie ziet dit echter niet graag gebeuren en ziet eten als een manier om te overleven. Bovendien zijn mensen in de kookwereld ook niet echt verzot op welpen. Wanneer de welpenkolonie moet vluchten nadat ze ontdekt zijn door de eigenares van het huis waarin ze verbleven, raakt Remy gescheiden van zijn familie en belandt in het riool van Parijs. Zo komt hij terecht bij het restaurant van zijn idool, de kok Auguste Gusteau. Auguste blijkt echter te zijn overleden, maar in Remy's fantasie verschijnt zijn geest geregeld om hem bij te staan.

29 nov (9u30-12u30): Slaapzakkenvergadering

Kom in je pyjama en met slaapzaak naar het park want jullie liefste welpenleiding nodigt jullie uit voor een heus slaapfeestje!

6 dec: Sint en Piet

Zijn jullie wel braaf geweest? We komen het vandaag allemaal te weten tijdens het bezoek van Sinterklaas!

12 dec: Kerstfeestje en Kerstbar

Ho Ho Ho...

https://www.youtube.com/watch?v=z1j90piR9Q4&ab_channel=kinderbijbelverhalen

PS. Leden en ouders zijn van harte welkom op de Kerstbar voor een feestelijk drankje en hapje! Aansluitend op de vergadering, meer info volgt.

Kusjes Chikai, Chil, Shere-Khan, Zazoe, Kerri, Kora, Oe

